



Met stil verdriet, maar vervuld van vele goede herinneringen,  
nemen we afscheid van



Mevrouw

# Lucienne Tielemans

Echtgenote van de heer Vincent Leuckx

Geboren te Vlezenbeek op 4 april 1940  
en er overleden op 14 november 2022

Waarom al dat vechten  
waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg  
je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk  
en geheel niet terecht

Je wilde nog graag verder  
maar verloor dit gevecht

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met:

Vincent Leuckx *haar echtgenoot*

René en Paula Massagé-Tielemans

Lucien en Viviane Massagé-Lonbois

Liliane en Marleen Massagé-Henderickx

Tony en Rita Massagé-Schoukens *haar metekind*

Marcel † en Marie-Josée Goossens-Leuckx

Willy en Gerda Maes-Goossens

Jos en Linda Van Droogenbroeck-Goossens

Richard en Joske Dedapper-De Greef

*haar zus, schoonbroer, schoonzus*

*en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Jean † en Jacqueline Ragé-De Neef *haar nicht*

de families Tielemans, Leuckx, Walravens en De Tobel,

afscheid te nemen op

**DINSDAG 22 NOVEMBER 2022 om 10.00 uur,**  
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Dorp te Vlezenbeek.

Mogelijkheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

Een laatste groet aan Lucienne kan gebracht worden in  
rouwcentrum Huis Arijs na telefonische afspraak 02 582 12 91  
elke werkdag van 14.30 uur tot 18.00 uur

*Lucienne vindt rust in het urnenveld  
op de begraafplaats van Vlezenbeek*

Een woord van dank gaat uit naar dokter Ghijselings, Lucien,  
Maryline en Liesbet voor hun goede zorgen waarmee zij haar  
hebben omringd.

**Rouwadres:**

Fam. Lucienne Tielemans-Leuckx

p/a Huis Arijs, Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek

Online condoleren: [www.huis-arijs.be](http://www.huis-arijs.be)